

# Nieuwsbrief KURIOSKERK

Leeuwarden-Huizum-West

Joh. 20: 28



zondag **28 februari 2021**  
2<sup>e</sup> zondag van de 40 dagen  
[www.kurioskerk.nl](http://www.kurioskerk.nl)



KURIOSKERK



Protestantse  
Kerk

Kurioskerk | Julianalaan 38 | 8932 AA | Leeuwarden

**Nieuwsbrief** Verschijnt wekelijks en wordt aan gemeenteleden -mits aangemeld- digitaal toegezonden.  
**Aanmelden** Geef hier uw e-mailadres op voor toezending. Hier ook de kopij inleveren vóór vrijdag 12u.  
**Privacywet** Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Hoe? Lees hier onze volledige Privacyverklaring.  
**Online** Luister & bekijk hier de diensten op kerkomroep.

## 28 FEBRUARI 9.30<sup>u</sup>

- dienst alleen online -

Orgelspel

Luisterlied: **Ik val niet uit Zijn hand**

Mededelingen

Bemoediging & Groet

Orgel/Lezen: **PS 103: 1, 3**

Gebed

Kinderlied: **Cadeau**

Schriftlezing: Johannes 12: 1-8

Schriftlezing: Mattheüs 25: 35-36

Orgel/Lezen: **LB 1007**

Preek. Thema: de zieken bezoeken

Luisterlied: **Hij die de blinden weer liet zien**

Gebeden

Luisterlied: **LB 657: 1, 3, 4**

Zegen

De collectes zijn bestemd voor:

► **Diaconie**

Overmaken kan op rek.nr. **NL31 INGB**

**0000 8493 76** t.n.v. Prot. Gem. Lwd-Hzm

o.v.v. Collecte diaconie.

► **Kerk**

Overmaken kan op rek.nr. **NL55 INGB**

**0000 8857 07** t.n.v. Prot. Gem. Lwd-Hzm  
o.v.v. Collecte kerk.

## Taken

Voorganger: ds L. Veerman-van Dijk

Ouderling: Wieger Romkema

Afkondiging: Bert Posthumus

Diaken: Hannie van Beilen

Orgel: Peter van der Zwaag

Koster: Emmie Mulder

Beamer: Hein van de Lageweg

Camera: Piet Brouwer

## Kerk weer open!!!

Net voor het uitbrengen van deze nieuwsbrief, ontvingen we het mooie bericht van het Breed Moderamen van de Classis Fryslân dat er ook binnen de kerken voorzichtige versoepelingen mogelijk zijn. Hier zijn we heel blij mee! Het streven is erop gericht om vanaf volgende week zondag (7 maart) weer fysieke kerkdiensten te gaan houden. We moeten een en ander nog even nader uitwerken, maar houd de nieuwsbrief van volgende week vrijdag in de gaten.

## PASTORALIA

### Bloemengroet

De bloemengroet van onze gemeente gaat deze keer naar

### Bedankt

### † Overlijdensbericht

### Zondag

Zondag 28 februari is de Tweede Zondag van de 40 dagentijd of de Derde Lijdenszondag Reminiscere genoemd ("Gedenkt uw barmhartigheid, Here" Psalm 25:6).

In het Eerste Testament mocht de profeet Jesaja profeteren "Wees niet bang, Ik ben bij je" (Jesaja 43:5). In het Tweede Testament schrijft de apostel Paulus aan de gemeente in Rome: "God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren." (Romeinen 5:8).

Met een vriendelijke groet,

Ds. Joh. Bakker, T: 058-8446326,

E: [jbakkerreitsma@chello.nl](mailto:jbakkerreitsma@chello.nl)

## nieuws

### Zingen in de Kurioskerk (online)

Op veler verzoek hopen we DV zondag 14 maart weer een online 'Zingen in de Kurioskerk' op te nemen. Graag ontvangen we weer verzoeknummers van u. Dat kan tot 12 maart!

### De bijbel door in drie jaar

We lezen verder. De komende week (28 februari – 7 maart): 2 Koningen 19 – 2 Koningen 25.

Ook de komende week weer veel leesplezier gewenst.

### Hoe beleven we de coronatijd?

Deze week een mooie bijdrage van mevrouw G. Rijpma-van der Kolk waarin zij vertelt hoe zij de coronatijd beleeft en steun ervaart vanuit haar persoonlijk geloof. Hartelijk dank hiervoor. Wanneer u iets over deze periode wilt schrijven, geef het vooral door. Ook het lezen over hoe een ander deze periode beleeft, kan heel troostend en bemoedigend werken.

### 40-dagentijdkalender: Ik ben er voor jou

Als het goed is ontving u deze kalender samen met een gele brief in uw brievenbus. U krijgt deze kalender als cadeautje van de kerk, zodat we samen kunnen toelevan naar het Paasfeest, het grote opstandingsfeest.

Mocht u onverhoopt geen kalender hebben ontvangen, dan mag u mij een seintje geven en gebeurt het alsnog. Mocht u een ander een plezier willen doen met de kalender, geef dat dan ook even door. We hebben nog enkele kalenders over.

### Bloemschikking in de 40-dagentijd

Afgelopen zondag stond er weer een prachtige bloemschikking op de avondmaalstafel, passend bij het thema van de eerste zondag van de lijdenstijd: 'Ik was ziek en jullie bezochten mij.'

Over het thema kunt u meer lezen in de 40-dagentijdkalender die u deze week ontving.

Over de bloemschikkingen voor de komende zondagen verwijs ik naar het

Meeleven

stukje elders in de nieuwsbrief waarin kort wordt uitgelegd waar de bloemschikkingen voor de komende zondagen voor staan.



### Tot slot

Uit de 40-dagentijdskalender:

*'Geen mens kan iedereen helpen,  
maar iedereen kan iemand helpen.'*  
(Max Lucado)

Een hartelijke groet van uw kerkenraad.

Alie G. Brouwer-Meindertsma, scriba.

T: 058-2127918, M: 06-23138393, E:

[ag.brouwermeindertsma@hotmail.com](mailto:ag.brouwermeindertsma@hotmail.com)

## agenda

Activiteit is in de kerk, tenzij aangegeven.

► zo 7 maart 9.30u

Onlinedienst dr. J.D.Th. Wassenaar

## BERICHTEN



### Coronatijd

Voor iedereen, zelfs mondiaal, is het coronavirus een beperking van het onderhouden van sociale contacten geworden! Je kunt niet meer ergens op een terrasje een kopje koffie drinken, je kunt niet meer je verjaardag vieren met familie en vrienden, niet meer een vakantie boeken, niet meer naar de kerk, niet meer... noem maar op. Voor mij als hoogbejaarde is er niet veel veranderd. Wel mis ik de kerkgang en de 'uitjes': als ik door vrienden werd uitgenodigd. En, ja, mijn dochter in Frankrijk heb ik meer dan een jaar niet gezien. Maar de gesprekken per telefoon zijn toegenomen en ook de hulp van engelen. Ik geloof in Engelen door God gezonden!

's Zondags kijk ik naar de eucharistie en dan valt het me steeds weer op hoe eerbiedig er wordt omgegaan met Gods Woord, hoezeer men ook zich afhankelijk voelt van de Heer. In het gebed om vergeving, in het vragen om hulp voor de mensen die een verlies hebben geleden, het gebed voor de wereld, voor de gestorvenen, in het 'Erbarme Dich', in het 'Gloria'. Dan heb ik het gevoel dat ik hoor

bij een grote gemeenschap van gelovigen en kan ik van harte meebidden met het Onze Vader en de Geloofsbelijdenis! Ik word me ervan bewust dat de Kerk meer is dan de gemeente van de Kurioskerk en dat er wereldwijd wordt gebeden tot onze Heer! Er is een tegeltjeswijsheid die zegt 'Als God een deur sluit, opent Hij een raam!' Dat heb ik heel bewust ervaren, niet alleen na het overlijden van mijn man, maar ook nu in deze moeilijke periode. Het is winst dat je in deze 'afgesloten' tijd de rust kunt vinden en nemen om Stille Tijd te houden en contact te zoeken met God.

Natuurlijk missen we het zingen, maar alle liederen die ik in mijn jeugd heb MOETEN leren, blijven zingen in mijn hoofd. Ik las het hoofdstuk over Noach n.a.v. de liturgie van de afgelopen week. Daar staat 'Als de regenboog aan de hemel verschijnt zal IK, de Heer Mij herinneren het verbond dat ik sloot met de mensen.' Wij zeggen heel vaak dat wij het ons herinneren maar zoals een oudere vrouw eens tegen me zei 'Je moet het omdraaien!' Als we dat gaan doen kunnen we ons leven leggen in de handen van de Heer van de wereld en meezingen met Psalm 93:

*Uw macht is groot,  
Uw trouw zal nooit vergaan,  
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan.  
Tot sieraad is Uw hoge heiligheid  
en in die glans trotseert Uw huis de tijd.*

G. Rijpma-van der Kolk

### Gulle gift

Ontvangen van NN: €1700 voor de Herinrichting Kerkzaal (liturgisch centrum) en €1700 voor de Voedselbank. Heel, heel hartelijk dank daarvoor!  
Annie Plantinga

### Liturgisch bloemschikken veertigdagentijd 2021: 'Ik ben er voor jou'

Er zijn zoveel mensen die wachten op een warm woord, een goede daad, een beetje barmhartigheid. In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is. In de Bijbel (Mattheüs 25: 25, 26) worden de zeven werken van barmhartigheid genoemd. Elke zondag in de veertigdagentijd staat er een ander werk van barmhartigheid centraal.

### 21 februari: 'ik was ziek en jullie bezochten mij'

Opzoeken wie ziek is. Elkaar niet vergeten in moeilijke tijden.

### 28 februari: 'ik had dorst en jullie gaven mij te drinken'

Een ander drinken geven, letterlijk water of van 'het levende water'. De glazen zijn gevuld met water waarin de bloemen van de hyacint drijven. De vorm van het hart

wordt geaccentueerd door een geregen ketting van hyacint nagels.

### 7 maart: 'ik was een vreemdeling en jullie namen mij op'

Wanneer Jezus bijvoorbeeld met twee mannen van uit Jeruzalem naar Emmaüs loopt en het al donder begint te worden, wordt hij van harte uitgenodigd voor de maaltijd. Onderdak geven is ook zorgen voor veiligheid en een thuis. Een vogelnestje biedt een warm veilig plekje. Een blad in het glas dat als een dak kan dienen en beschermend is tegen regen en wind. In het kleine flesje een paar kleine bloemen van het viooltje. Het nederige bloemetje mag schuilen in de geborgenheid.

### 14 maart: 'ik was naakt en jullie kleedden mij'

Paulus schrijft, wie bekleed is met Christus, ontdekt hoe God hem voluit mens wil maken. In navolging van Jezus kleden wij de ander, letterlijk en figuurlijk, en helpen we om mensen waardigheid te geven. Kleding verzamelen en kleding delen is iets wat heel veel gedaan wordt. Wat je met kleding biedt, waardigheid en warmte. De glazen zijn bekleed met 'stof'. Katoen om kleding van te maken, de bloesem en de takken vallen naar elkaar toe zodat er een soort van 'luchtig kleed' ontstaat.

### 21 maart: 'ik had honger en jullie gaven mij te drinken'

In Mattheus 25 zet Jezus het in ieder geval op scherp: als je straks terugkijkt: 'wat heb je dan voor je naaste gedaan. Heeft hij te eten gekregen of kwam hij om van de honger?' Brood om te leven. Brood om te delen. Korenaren om brood te maken, bonen zijn in het water gelegd en ontsproten. Voedzame zaden om hongerige te voeden.

### 28 maart: 'Toen de zon was ondergegaan dolf ik een graf en begroef het lijk'

Tobit 2:7  
Wie Mattheus leest, komt dit werk van barmhartigheid niet tegen. Toch is het al snel één van de werken geworden. Volgens sommigen om op zeven werken uit te komen. Volgens anderen omdat het begraven van doden zeker net zo'n plicht is als iemand te eten te geven. Het niet doen is geen optie. Het goed begraven van de doden In Bijbels perspectief een belangrijke gebeurtenis. Jozef van Arimathea besteedt alle moeite om Jezus goed te begraven. Ook na de dood draag je zorg voor iemand en bevestig je op die manier zijn bestaan. Respect hebben voor de overledenen, de doden begraven, het leven gedenken. Paarse tulpen, paars is de kleur van reflectie en gedenken. Rozemarijn, het bitterzoete kruid, de herinnering aan leven.